

KERKBLAD



28e jaargang nr. 7, april 2021

De steen rolde weg

*De steen rolde weg: U stond op uit het graf,
U, die met Uw leven het Leven mij gaf.
De opstanding bent U, een wonder zo groot:
Want U bent het Leven, U redt van de dood.*

*Oneindig Uw liefde, onpeilbaar en diep,
toen U, als een wonder, bij name mij riep.
Nu mag Ik met U leven in 't aardse bestaan
en hulp mag verlenen, met and'ren begaan.*

*U gaat met mij mee, elke stap die ik ga.
U wijst mij de weg - ik reis U achterna.
En dwars door gevaren reikt U mij de hand,
totdat ik bij U in Uw hemel beland.*

*De steen rolde weg en het zware gewicht
hoeft niet langer gedragen, want alles is licht.
Wie Hém aanroept vergeeft Hij de zonden en schuld
en toont met zijn liefde oneindig geduld.*

Jelly Verwaal





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

Let op de aanvangstijden!!!

Per zondag 4 april beginnen de diensten om 9.30 uur.

Zondag 21 maart (10.00 uur)

5e zondag 40-dagentijd (paars)

Ds. H. Perfors

Collecte: KIA werelddiaconaat, Kerk, Pastoraat

Zondag 28 maart (10.00 uur)

6e zondag 40-dagentijd (paars)

Palmpasen

Ds. R. van Selm

Collecte: Protest. Kerk JOP, Kerk, Pastoraat

Maandag 29 maart (19.30 uur)

Avondgebed

Dinsdag 30 maart (19.30 uur)

Avondgebed

Woensdag 31 maart (19.30 uur)

Avondgebed

Donderdag 1 april (19.30 uur)

Witte Donderdag (wit)

Ds. R. van Selm

Dienst van Schrift en Tafel

m.m.v. Ron van Halen, orgel en een delegatie van de cantorij

o.l.v. Elly Bakker

Collecte: Avondmaalsproject

Vrijdag 2 april (19.30 uur)

Goede Vrijdag (paars)

Ds. R. van Selm

m.m.v. Lenny Vis, piano en

Mariët Kaasschieter, zang

Collecte: geen

Zaterdag 3 april (19.30 uur)

Paaswake (wit)

Ds. R. van Selm

m.m.v. Ron van Halen, orgel en

Lenie de Meij, harp

Collecte: geen

Zondag 4 april (9.30 uur)

1e Paasdag (wit)

Ds. R. van Selm

Collecte: KIA Werelddiaconaat, Kerk, Pastoraat

Zondag 11 april (9.30 uur)

2e zondag van Pasen (wit)

Ds. A. Roding

Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

*vervolg kerkdiensten
op pagina 4*



Zondag 18 april (9.30 uur)

3e zondag van Pasen (wit)
Ds. R. van Selm
Collecte: Voedselbank, Kerk,
Pastoraat

Zondag 25 april (9.30 uur)

4e zondag van Pasen (wit)
Mw. M. Keijzerwaard
Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA Binnenlands diaconaat

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan één van de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even naar de kerkenraadskamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.

Ken Hem op al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. (Spreuken 3:6)

Wijk aan Zee. Een tussenstop op onze wandeltocht langs de Noordzeekust, in kleine etappes van steeds een etmaal. Het is een geweldige ervaring om stap voor stap door je eigen land te wandelen, door bossen en duinen, over dijken en strand. We overnachten in illustere onderkomens als "Hotel 't Zwaantje" en "Huize Glory". En nu zijn we in Wijk aan Zee. Er schijnt hier geschaakt te worden. Ook hebben we gehoord dat de mensen hier de was niet graag buiten hangen, zelfs niet de schone. Tata Steel. Daarom.

Pal achter het duin rookpluimen uit enorme schoorstenen. Ook de gigantische loodsen en hallen steken boven het duin uit, en het gesis, gebonk en geklop is overal te horen. Bij het verlaten van het dorp komen we over het Paasduin. Dat herinnert aan ooit heidense gebruiken, maar ik ben nu eenmaal theoloog en ik maak een foto van het pad ernaartoe, het Paasdal. Vandaag loop ik dus door het Paasdal - vandaag loop ik mijn eigen kruisweg. Urenlang voert de route ons langs die stinkende staalfabriek, terwijl de koolmezen in de struiken en duintjes rondom ons uit volle borst kwinkeleren. Er lijkt



geen einde aan te komen. Maar dan staan we aan het water: met het pontje steken we over naar Velsen-Zuid, waar het al gauw groen wordt: landgoederen en Kennemerduinen, en het lommerrijke Bloemendaal, waar niemand meer klaagt over uitstoot en roet.

Ik dacht nog na over het Paasdal. Ik dacht erover dat Pasen zélf een weg is, veel meer dan een eindstation. Ik dacht na over hoe het was in die dagen toen Jezus was opgestaan, hoe ook zijn volgelingen een weg moesten vinden met hun verwarring, hun verwondering, hun twijfel en hun geloof. Ik bedacht dat onze eigen kruiswegen bijna nooit gelikte paden zijn met alleen maar mooie



uitzichten, maar dat we maar al te vaak vanuit smoezelige plekken vertrekken, waar de was niet buiten gehangen wordt zelfs als-ie schoon is, plekken waar het stinkt en waar je de hele dag storende geluiden hoort. Want we wonen niet allemaal in Bloemendaal, in ieder geval niet met onze zielen. En ik bedacht opnieuw. Zoals ik al zo vaak bedacht heb. Dat het er vooral om gaat dat we onderweg blijven. Dat na elke verwarrende of lelijke plek weer de ruimte komt, dat het soms regent maar meestal niet, en dat je door het gáán, niet zozeer het fysieke maar vooral het innerlijke onderweg zijn, dat je daardoor naar Jezus toeleeft. En dat het Paasdal maar een statie is op onze weg met Hem.

Een gezegende Paasreis!

Ds. Marijke van Selm



Bond de Kerkdiensten

Happy-stones op Valentijnsdag

Heeft u er al een keer een gevonden, een happy stone? Een mooi versierde steen die door iemand is neergelegd om iemand blij te maken? In Oostvoorne liggen er een aantal en sommige mensen hebben er zelfs een voor hun deur of in hun brievenbus gevonden.

De kinderen van de kinderkerk hebben op 14 februari (valentijnsdag) een online-kinderkerk via teams gehad. Dominee Marijke vertelde eerst een mooi verhaal over een soepsteen en daarna gingen alle kinderen thuis aan de slag met het versieren van de stenen.



De stenen zijn echt prachtig geworden. Op de website van de kerk kunt u de foto's van alle stenen bewonderen. De kinderen hebben één steen zo maar op een plekje in Oostvoorne neer gelegd. En één steen hebben ze bij iemand op de stoep/in de tuin gelegd of zelfs door de brievenbus gedaan. Heeft u een steen in uw tuin/in uw brievenbus gevonden? Dan hopen we dat deze steen u een lach op uw gezicht heeft bezorgd. Heeft u zo maar ergens in Oostvoorne een steen gevonden, dan heeft u vast ook een geluksmomentje gehad. U mag de steen laten liggen. Maar u mag hem ook gewoon pakken, meenemen en misschien wel doorgeven aan iemand die u ook een geluksmomentje wil geven.



Het was weer een leuke kinderkerk. En ondanks alle beperkingen zijn de kinderen van de kinderkerk actiever dan ooit! We hopen snel weer bij elkaar in de kerk te mogen komen. Maar tot die tijd blijven de kinderen op een andere manier verbonden.

De kinderkerkleiding

Samen (online) zingen

In Trouw stond een groot artikel over kerkkoren en cantorijen in coronatijd. De gemiddelde leeftijd is vaak hoog, er is weinig nieuwe aanwas en nu ze ook al zo lang niet meer zingen, moeten zulke koren zelfs vrezen voor de toekomst. Sommige kerkgangers vinden dat prima, die houden meer van andere vormen van kerkmuziek en vinden een cantorij niet meer van deze tijd. Want de tijden veranderen nu eenmaal, niet waar? Andere mensen houden juist niet van zulke veranderingen: waarom die moderne fratsen, vernieuwing is niet per definitie verbetering. Een cantorij hoort er gewoon bij, niet waar? De waarheid ligt natuurlijk in het midden. Gelukkig is er in de kerk ruimte voor iedereen. De kerk schrijft niet voor wat iemand mooi of goed moet vinden maar biedt ruimte om te vragen, ruimte om te zoeken en te onderzoeken en soms iets te vinden wat je zoekt. Of waarvan je niet eens wist dat je het zocht, dat zijn vaak pareltjes, kleine goudklompjes, die je zuinig bewaart. *Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad*, schrijft Paulus. Maar wat goed is voor de een, is dat niet altijd voor de ander. Smaken verschillen nu eenmaal, niet waar?

Juist daarom is het goed als er in de kerk een variatie aan vormen is want dan kan ze iedereen ruimte bieden. En dat is nu precies wat we in deze tijd van koningin Corona in onze gemeente zien ontstaan: variatie, en dan met name in de muziek. Nu er geen gemeentezang mogelijk is, wordt die rol waargenomen door verschillende voorzangers in combinatie met verschillende instrumenten die verschillende genres ten gehore brengen. Soms traditionele kerkmuziek, soms gospel, soms pop, soms opwekkingsliederen: er is voor elk wat wils, alleen niet altijd op hetzelfde moment. Wat een geluk toch dat bij onze PGO zulke goede en veelzijdige kerkmusici werken, dat is echt niet in elke gemeente zo.

Onze cantorij heeft sinds voorjaar 2020 niet meer in de diensten gezongen. Bestaat zij straks nog? En heeft zij eigenlijk nog bestaansrecht? Natuurlijk wel! Ook in Trouw werd onlangs een initiatief van bariton Bert van de



Bond de Kerkdiensten

Wetering vermeld: "Samen Online Zingen". Elke zaterdagmorgen geeft hij een online zangworkshop met alles erop en eraan: ontspanning, ademhaling, stemvorming en natuurlijk ook gewoon lekker zingen, in allerlei genres. Iedereen kan meedoen, van aarzelende beginner tot geoefend zanger en de muziek kun je meelesen op het scherm of printen.

Duizenden mensen zingen al elke week mee. Zo ook een aantal trouwe cantorijleden, om in 'zangconditie' te blijven voor als we

straks (later? ooit?) weer mogen. Wat een geweldig idee dat we, ieder in ons eigen huis, toch samen staan te zingen. Want ooit zullen we weer samen zingen, samen met elkaar en samen met u, de gemeente. Ooit nemen wij onze eigen plaats weer in, naast en tussen al die andere vormen die in de gemeente ontstaan zijn.

Irene Oskam

P.S. De zaterdagmorgenworkshops van Bert van de Wetering zijn te vinden op: <https://zingalsvanzelf.nl/>. Meedoen is gratis (donaties welkom), wel moet er elke week opnieuw aangemeld worden.

Pastoraal Nieuws

Uit de pastorie

Tijdens een inspiratiedag voor predikanten gaf een spreker ons zijn alternatieve tien geboden voor werkers in de kerken. Luchtige, optimistische tien regels waren het. Want somberen, dat moesten we vooral niet doen, zei hij. Somberen helpt nergens tegen. Een van die tien geboden ben ik nooit vergeten. Probeer iets, luidde die, probeer gewoon iets, en relax als niet alles lukt. Wees niet bang om iets te beginnen, maar wees ook niet



bang om daar weer mee te stoppen. Stop je energie alleen in dingen die lukken, want dan krijg je die energie namelijk ook weer terug.

De andere negen leefregels staan me niet meer bij, maar deze ben ik nooit vergeten. Wat een heerlijke les! Ik zou willen dat ik bij alles wat niet (meteen) lukt zo ontspannen kan reageren, maar ik kan er wel bij vertellen dat ik deze regel al jaren oefen. En het gaat steeds beter!

Deze tijd is bij uitstek de tijd (geweest) voor experimenten. Sommige geslaagd, andere minder. Sommige hadden even een aanlooptijd nodig, andere sloegen meteen geweldig aan. Een voorbeeld daarvan is het noemen van die namen in de dienst, elke week een paar.

U vindt dat zo fijn! En dat laat u me weten al vanaf het begin, door het sturen van berichten en het doorgeven van nieuwe namen. Ik houd er ondertussen een soort van administratie over bij, want we willen voorkomen dat sommigen meerdere keren genoemd worden en anderen helemaal niet. Het mooie van dit simpele idee is dat het niet alleen mij verbindt met de mensen die ik noem, waardoor ik éven achter die stomme (maar wat zijn we blij dat we 'm hebben!) camera kruip, maar dat u ook even aan elkáár denkt. Ik zeg altijd dat ik graag wil dat er in de kerk in het algemeen en in de diensten in het bijzonder 'iets gebeurt', dat ik graag wil dat het 'gaat stromen'. En dat is wat er, naar mijn idee, nu ondanks alle beperkingen toch gebeurt. Niet in de laatste plaats mede dankzij de kinderen, die er hun, soms letterlijke, steentje aan bijdragen om ons erbij te bepalen dat we nog steeds bij elkaar horen. Als kerk, als mensen die bij God horen en daar, zoekend en vindend en weer zoekend, hun weg mee gaan. Ook deze Pasen, ook in deze coronatijd, ook in de nieuwe tijd die aan gaat breken. Houd moed, heb lief, en tot ziens!

Ds. Marijke van Selm

Scriba - Eindelijk..... weer kerkdiensten met kerkgangers!

Zondagmiddag 7 maart, de dag dat we eindelijk...eindelijk weer een dienst konden houden mét kerkgangers! Bijna 3 maanden duurde het en in die tijd zijn er echt mooie online diensten geweest die op een hele bijzondere manier stuk voor stuk werden ingevuld. En was je in zo'n dienst ouderling of diaken van dienst dan was je bevoorrecht om er wél bij te mogen zijn.

Maar zondag 7 maart ..., ja, dat was net even iets anders ook al was die



Pastoraal Nieuws

dienst toch weer beperkt voor maximaal 30 mensen. Maar wat voelde het fijn en hoe mooi was deze dienst ingevuld met prachtige begeleiding van Aart Bergwerff op orgel en piano, Elly Bakker op fluit en zang en Lauwrens v.d. Leer een "oude bekende" als zang. En natuurlijk ds. Marijke ze krijgt de groeten van ons, want ja het was echt fijn om erbij te zijn. Voorlopig zal die 30 mensen nog wel even gehandhaafd blijven evenals het aanmelden maar dat loopt toch ook weer allemaal als 'vanouds' zou ik willen zeggen. Mocht u twifelen om weer een dienst bij te wonen bij deze de hartelijke aanbeveling om dat eens te doen. Meld u dan aan per telefoon bij Jan Herlaar of stuur een e-mail aan: aanmelden@kerkoostvoorne.nl

Iets verder terug in de tijd (10 februari) was de laatste kerkenraadsvergadering die we nog steeds online organiseren. Dat online vergaderen gaat nog steeds redelijk goed, maar het is net als met de online-diensten je hoopt van harte dat je weer bij elkaar kan en mag komen om te overleggen. Wie weet over een maandje of zo? ... blijven hopen maar.

Cobi Ruigrok kwam met het idee bij de kerkenraad om de oude antependia aan te bieden aan de Hartelborgt waar ook de opbrengst van de Avondmaalscollecte van 2020 naartoe is gegaan. Zij heeft ze met de hand geborduurd, dus heel veel werk en tijd aan besteed. Ze zou het leuk vinden als er iets mee gedaan werd, in plaats van dat ze zomaar op de kerkzolder liggen. De kerkenraad heeft dat idee besproken en direct in de praktijk gebracht. Martijn Kurstjens, geestelijk verzorger in de Hartelborgt was zeer enthousiast toen hij de foto's zag een wederom een zeer gewaardeerd aanbod en met dank geaccepteerd!

We zijn blij dat de oude antependia een welkome aanvulling zijn voor anderen. Wel houden we de kleine exemplaren die aan de kansel hingen voor toekomstige vieringen in bijvoorbeeld de Leemgaarde (Avondsluizingen). In die laatste kerkenraadsvergadering hebben we onze ideeën kunnen opperen over hoe we de diensten weer op kunnen pakken zodra dat weer wordt toegestaan. Die ideeën zijn dan zeker bedoeld voor als alles weer zo'n als normaal beschouwd mag worden. Dan denken we aan zaken als koffiedrinken, gemeentemaaltijden maar ook het organiseren van gezins- of andere bijzondere diensten.

Heeft u ideeën? Zeg het ons.

Pasen 2021: in het geloof en de hoop dat we een mooie tijd tegemoet gaan, Pasen is immers niet voor niets het feest van de Hoop!



Een tijd van nieuw leven aan het eind van een lange sombere periode. Voor zover ik weet is het nog nooit zo passend geweest als nu bij alles wat we in het afgelopen jaar hebben beleefd. In de hoop en het geloof dat het leven ons weer toe zal stralen!

Fijne en bovenal gezegende Paasdagen mede namens de kerkenraad!

Jan Herlaar - Scriba

Omzien naar elkaar

Zoals u misschien wel heeft gelezen of gemerkt zijn er het laatste jaar weinig tot geen bezoeken bij u als gemeentelid afgelegd.

Ds. Marijke bezoekt, indien nodig, wel gemeenteleden maar voor de overige leden van het pastorale team is afgesproken dat we telefonisch contact houden.

Hierbij worden wij geholpen door enkele leden van de kerkenraad wat een fijne aanvulling van het belteam is.

De leden van het pastoraal team doen hun best om, in ieder geval, onze oudere gemeenteleden te bellen. Heeft u nog geen telefoontje gekregen maar zou u iemand willen spreken, schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Dit contact met u willen we ook volhouden als we weer wel bij u op bezoek kunnen komen.

Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden, jong en oud, die het fijn vinden om eens iemand te bellen voor een praatje. U geeft zelf aan hoeveel personen u wilt bellen. Eén, twee, vijf, tien of meerdere personen. U belt namens de kerk, maar er hoeven geen pastorale gesprekken gevoerd te worden.

Als er behoefte is aan een pastoraal gesprek kan één van de leden van het pastoraal team op een later tijdstip terugbellen. Of, wanneer dit weer mogelijk is, bij u op bezoek te komen.

Als u geen prijs stelt op een telefoontje kunt u dat de eerste keer dat u gebeld wordt aangeven, dan benaderen we u niet meer op deze manier.

Als u wilt bellen kunt u zich aanmelden via e-mail:

pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

of telefonisch bij Liesbeth van Wijnen, 482826 of 06 2918 4474.



De paaskaars

Ieder jaar wordt met Pasen de nieuwe Paaskaars aangestoken en binnengebracht. Over een paar weken is het weer zover. Die brandende kaars verwijst naar Christus die uit de dood is opgestaan, die het licht brengt na het donker van de dood. Het is een beeld dat je bijna instinctief begrijpt. Maar naast het licht van de Paaskaars hebben ook de versieringen op de kaars een betekenis. Die is misschien iets minder duidelijk. Daarom wil ik u kort iets daarover vertellen, en uitleggen waarom de diakenen dit jaar voor deze versiering gekozen hebben.

Op de kaars staat een afbeelding van een boom, de Levensboom, met daarachter een regenboog. De Levensboom, of de boom des levens, komt in de Bijbel voor in het scheppingsverhaal: God plantte voor Adam en Eva de Levensboom in het midden van de Hof van Eden, naast de boom van de kennis van goed en kwaad. De vruchten van de Levensboom gaven het eeuwig leven. De boom komt ook voor in het Bijbelboek Openbaring, in het hoofdstuk over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: "de bladeren van de boom konden mensen genezen". De regenboog komt uit het verhaal over Noach en de zondvloed, en is het teken van het verbond van God met de mensen, en met alles wat op aarde leeft.

Boven de afbeelding staat het Christusteken, een combinatie van de Griekse letters X (chi) en P (rho), de eerste twee letters van 'Christos', met daarboven en daaronder de alpha (A) en de omega (Ω), de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Deze letters staan symbool voor God, die aan het begin en het eind van ons leven staat, en zo ons leven omsluit.

Zo vertelt die brandende Paaskaars elke zondag dat God aanwezig is, en dat hij door het sterven en weer opstaan van Christus heeft getoond dat wij op hem kunnen vertrouwen; dat door zijn verbond er - ook in deze Coronatijd vol onzekerheid en ziekte - altijd hoop is.



Els van den Berg



Collecterooster

In de komende tijd staan er weer veel mooie doelen op het collecterooster. Het is fijn dat er weer diensten met 30 personen gehouden mogen worden. Er wordt dan in de dienst nog niet gecollecteerd, maar staat er achter in de kerk een mandje voor uw bijdrage. De opbrengst wordt dan verdeeld over de 3 collectes.

U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie (zie achterkant van het kerkblad). Wilt u bij uw overschrijving de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de 3 collectes.

Zondag 21 maart

40dagentijdcollecte Kerk in Actie.

Binnenlands diaconaat.

Ondersteuning diaconaat in arme regio's.

In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio's zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede?

Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio's in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.



Zondag 28 maart

Palmpasencollecte Protestantse Kerk. Jong Protestant.

PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is. Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de Paas-Challenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.

Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.



Diakonaal Nieuws

Witte Donderdag 1 april is er een Avondmaalscollecte. Deze is bestemd voor Old Tafo. Het project van de familie Varekamp voor de Rockanjeschool in Ghana.

Ook de scholen in Ghana hebben te maken met Corona. Thuis lessen volgen via een computer of tablet is geen optie, om de reden dat de kinderen die thuis niet hebben. Om toch zoveel mogelijk kinderen les te geven, heeft de Rockanjeschool een rooster gemaakt.

Normaal zijn de klassen veel te vol.

Nu worden er lessen gegeven door met shifts te werken en de kinderen te verdelen over de lokalen.

's Morgens vanaf 06.30 uur tot 12.00 uur wordt aan de kinderen van de lagere school les gegeven en 's middags van 12.00 uur tot 16.00 uur de leerlingen van de hogere klassen, terwijl de regels in acht worden genomen.

Het is behelpen, maar beter iets dan niets. En zo kan er ook een beetje controle gehouden worden hoe het met de kinderen gaat.

Mondkapjes worden door iedereen gedragen en de temperatuur wordt opgenomen. Het is fijn dat de kinderen in ieder geval les krijgen.



Zondag 4 april. Werelddiaconaat Paascollecte.

Kerk in Actie Werelddiaconaat Zuid-Afrika

Een toekomst voor kansarme kinderen. Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve



vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

Wat betekent dit project voor Kgaugelo?

Kgaugelo is 8 jaar en woont in een buurt vol prostitutie, drugs en geweld. Hij loopt een groot risico om later werkloos te worden en in de criminaliteit te belanden. Maar via zijn school is hij in contact gekomen met Sue en Zakhele, medewerkers van PEN, de partnerorganisatie van Kerk in Actie die kansarme kinderen in Pretoria helpt. Ze helpen Kgaugelo met huiswerk en geven hem zelfvertrouwen via theater, muziek en kunst. En het mooie is: hun hulp en vriendschap gaat door totdat Kgaugelo examen gedaan heeft en volwassen genoeg is om op eigen benen te staan. Sue en Zakhele blijven de kinderen die zij steunen trouw!

Zondag 18 april collecteren we voor de Voedselbank. "Oog voor voedsel, hart voor mensen".

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist u dat niemand honger hoeft te hebben als we voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor mens en milieu.

De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. Wij collecteren vanmorgen om een steentje bij te kunnen dragen. Helpt u ook mee?

Zondag 25 april Collecte Kerk in Actie. Binnenlands diaconaat.

Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.



Diakonaal Nieuws

Zondag 2 mei Collecte Kerk in Actie - Noodhulp.

Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen.

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker. *"Op 5 mei vieren wij onze vrijheid. Daarom collecteren we voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië."*

Opbrengst collectes februari 2021

Doel	Bedrag
31 januari Avondmaalsproject Old Tafo	€ 162,50
07 februari Werelddiaconaat Bangladesh	€ 72,33
14 februari Noodhulp Ethiopië	€ 117,33
21 februari Werelddiaconaat Moldavië	€ 139,67
28 februari Missionair werk	€ 46,00
Diaconie	€ 136,67
Kerk	€ 227,33
Pastoraat	€ 98,17
Totaalopbrengst februari	€ 1.000,00



Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Aanvullende mededelingen inzake het ontvangen bedrag van De Kringloop/de Cirkel over het jaar 2020.

In het kerkblad van januari/februari 2021 stond de verdeling van de ontvangen bedragen over het jaar 2019, wat in het jaar 2020 is afgedragen.

Nu is er bekend wat er over het jaar 2020 aan de diaconie is overgemaakt. Dat is een totaal bedrag van **€ 12.152**

Dat bedrag is wel een stuk lager dan het jaar 2019. Dat was **€ 23.360**

Dat is bijna 2 x zo veel, maar wij weten allemaal wat daarvan de reden is. De winkel is diverse maanden dicht geweest vanwege corona.

Maar het is toch een mooi bedrag om weer aan goede doelen te besteden.



De verdeling wordt nu als volgt:

35% voor goede doelen in het buitenland	€ 4.253
35% voor goede doelen in het binnenland	€ 4.253
10% voor eventuele rampen in binnen- of buitenland	€ 1.215
20% voor goede doelen die door de medewerkers van de Kringloop/de Cirkel worden aangedragen	€ 2.431
	€ 12.152

Wij hebben weer geheel 2021 de tijd om het geld zo goed en zo zorgvuldig mogelijk te besteden.

Diaconie, Joke Kruik

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Waarom weggooien wat nog van waarde is? Heeft u oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven. Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg.

Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje (zonder batterij), lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels, telefoonkaarten, brillen, gehoorapparaten (zonder batterij) en oud geld in te leveren in de kerk. Inleverpunt is de "houten brievenbus" achter in de kerk.

De diaconie zorgt ervoor dat het bij het centrale punt van Kerk In Actie komt.

Wat levert het op?

In 2020 was de opbrengst **€ 22.125,90** (€ 16.191 via postzegels en ansichtkaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en cartridges, € 110 via muntgeld en divers). Met de opbrengt kunnen weer veel mensen ondersteund worden. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Wilt u hier meer over weten?

Neem dan even contact op met een van de diakenen of Janneke Eggink tel. nr. 0181-484664

U vindt ook meer informatie op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties of op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

**kerk
in actie**



Voedselbank Spijkenisse tel. 06 - 2206 6533 (bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

e-mail: administratie@voedselbankspijkenisse.nl

www.voedselbankspijkenisse.nl

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.

De kerktelefoon

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

DE Zegeltjes sparen voor de Voedselbank Brielle

Beste mensen,

Hartelijk bedankt voor de zegeltjes die in de rode doos gestopt zijn. Het waren er heel wat. Zelfs nu u niet zo regelmatig of misschien wel helemaal niet naar de kerk komt, zijn er toch verschillende



Diakonaal Nieuws

zakjes met zegeltjes naar de voedselbank in Brielle gegaan.

We sparen weer verder voor pakken koffie voor de voedselbank Brielle.

Heeft u zegeltjes van de koffie of thee die u zelf niet gebruikt, dan kunt u nu mee gaan sparen met deze actie. Ook de zegeltjes van de AH koffie zijn welkom. Voorlopig is deze actie tot nadere berichtgeving doorlopend. Van harte bij u aanbevolen! Als u momenteel zegeltjes hebt liggen die u wilt geven voor deze actie, maar niet in kerk komt belt of mailt u dan aub dan worden ze bij u opgehaald. Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie en het pastoraat!

Liesbeth van Wijnen, tel. 482826
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Allerhande Kerkelijk Nieuws

Jaarverslag 2020 Kringloopwinkel "Het Vervolg" te Oostvoorne

Wat een bijzonder jaar! Na de kerstvakantie in januari 2020 ging de winkel weer open. Een nieuw rooster was opgesteld en eind januari was er zoals gewoonlijk een etentje met stampotten in de kerkzaal.

De omzet van onze verkopen vertoonde een stijgende lijn, totdat op 18 maart de winkel op slot ging. Een volstrekt nieuwe periode brak aan door



Allerhande Kerkelijk Nieuws

de coronacrisis. Een lockdown voor praktisch alle economische activiteiten begon. Intussen werd duidelijk dat de winkel in de toekomst pas onder bepaalde voorwaarden, vastgesteld door het RIVM, weer open mocht. Dus werd door het bestuur en verschillende medewerkers intensief nagedacht hoe we deze maatregelen, die door het RIVM waren vastgesteld, in onze winkel konden toepassen.

Er moest:

- een looproute worden bedacht d.m.v. pijlen. Deze werd haalbaar en uitgezet door het huis van wijlen Jan van Marion op no.14 bij de winkel te betrekken.
- De speelgoedafdeling ging naar no. 14. Dit leverde een ontzettend leuke winkel op met goede verkopen.
- De kledingafdeling kreeg de beschikking over de hele bovenverdieping en werd opnieuw ingericht en kreeg bovendien een aparte ingang. Dit werd mogelijk door een ongebruikte deur aan de voorkant te openen.
- Een centrale kassa werd gecreëerd voor alle afdelingen met de mogelijkheid te pinnen, dat al eerder boven was ingevoerd achter een plastic scherm.
- De koffiehoeke voor de klanten werd opgeheven. Daar kwam nu een informatiebalie, ook achter een plastic scherm.
- Het toilet werd voor klanten gesloten.
- Een aparte plek voor inname van goederen werd gemaakt.
- Voor controle op het aantal klanten (20 voor beneden en 8 voor boven) werden er even zoveel mandjes buiten neergezet bij de ingang: mandjes op dan wachten op je beurt! Er werd een parasol, bij Jan de R. vandaan, geplaatst voor eventuele regenbuien! De klanten waren tevreden over deze aanpak!
- Mondkapjes werden aangeschaft, eerst aangeraden, later verplicht.
- Ontsmettingsmateriaal werd ingekocht.
- De woensdagavond werd afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam de opening op woensdagochtend.
- Een inpaktafel voor de klant werd bij de kassa gezet.
- Bij de meubelafdeling en elektra werd ook een informatiebalie met plastic scherm gezet met een duidelijke looproute.
- De tuin werd gedeeltelijk betegeld door Gerard, Piet en Jan G.
- Jan de R. verzorgde een korte training afvalscheiding.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

- Het bestuur vergaderde via Skype, ook nu nog gedeeltelijk.
- Een nieuwe helling bij de galerij werd aangelegd door Bart, Bram en Corjan.
- Bart bracht her en der nieuwe verlichting aan en verbouwde de tussengang tussen no. 12 en 14.
- Intussen werd er ook schoongemaakt, opgeruimd en heringericht. De grote container voor de winkel is een fantastische verbetering.

Op 1 juli mochten we weer open! De omzet steeg in vergelijking met voorgaande jaren. De RIVM maatregelen werkten en werden zo goed mogelijk nageleefd. Alles liep op rolletjes! Helaas kon de pizza-samenkomst in september niet doorgaan omdat het niet verantwoord leek met zoveel mensen bij elkaar te komen. Zoals al enkele jaren maakte Betty van Reek weer een prachtige reportage op cd van al deze werkzaamheden. Deze cd kregen we in de maand december van haar cadeau, naast een cadeaubon van € 10,- van "Het Vervolg" bij de wereldwinkel. Met Sinterklaas werden weer amaryllissen uitgedeeld. We waren zeer tevreden over deze nieuwe aanpak totdat we per 16 december weer dicht moesten vanwege de verwachte 2e golf van besmettingen. Sinds de 2e lockdown zijn we weer aan het soppn en opruimen geslagen in de hoop spoedig weer open te kunnen. Gelukkig werd en wordt er via Catawiki, facebook en Marktplaats aardig wat speelgoed, boeken, platen en andere artikelen verkocht. Een nieuwe manier van verkopen die veelbelovend is. Aan de volgende **goede doelen** werd gedoneerd: De Sjoel te Brielle, De voedselbank te Brielle, Het Rode Kruis, Moeders van Oostvoorne en de reddingsbrigade te Rockanje. Er werden 2 nieuwe medewerkers aangenomen: Margo Kant en Ineke Kuys. Voor het komende jaar zal Henk Blok de groep bij de meubels komen versterken. Opmerkelijk dat niemand van onze medewerkers het afgelopen jaar het coronavirus heeft gekregen, Terugziend op dit bijzondere jaar kunnen we concluderen dat we ondanks alles sterk en creatief bezig zijn geweest. We vormen met elkaar een goed en enthousiast team dat niet bij de pakken gaat neerzitten. Bart en Jan de R. zijn voortdurend bezig geweest met het uitwerken van allerlei voorstellen! Nu wachten we af wanneer we weer open mogen. Intussen wordt de winkel zo goed mogelijk onderhouden en proberen we het onderlinge contact in stand te houden!

Riet Eggink



Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 12 april 2021 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 24 april 2021 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:

Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of

Cobi Ruigrok, Slotlaan 9

of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal team

Predikant: ds. R. van Selm, tel. 77 00 40 / 06 4166 4516

Ouderling: Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26 / 06 29 18 44 74

Pastoraal werker: Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

Pastoraal werker: Els Groeneveldt, tel. 48 50 75

Pastoraal werker: Wilma de Koning, tel. 84 61 75

Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

*Het adres voor al uw oude papier:
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*



Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506085

Openingstijden

- Elke woensdag van 10.00 - 16.00 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 16.00 uur.

Afleveren spullen

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Bent u niet in de gelegenheid om de spullen te brengen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om het bij u op te halen na afspraak.

Belt u daarvoor met één van deze contactpersonen:

Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservice@kringloopwinkelhetvervolg.nl

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. R. van Selm
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Hoflaan 29
3233 AN Oostvoorne

Tel. 77 00 40
06 - 4166 4516

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijckewaerdstraat 6
3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke
voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Duinlaan 2A, 3233 EC

Tel. 77 48 70

Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28, 3235 CL
Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

Scriba:

J.A. Herlaar
scriba@kerkoostvoorne.nl

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

Penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

Administrateur Diaconie:

L. de Rijke-Amesz

Duinlaan 2a, 3233 EC

Tel. 77 48 70

Administrateur CvK:

J. Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

PR van de PGO:

C.B. van Walsum
fam.vanwalsum@planet.nl

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

Protestantse Gemeente Oostvoorne
Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne
Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne
Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90
IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93
IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84
IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

